

Sahaya.eu helpt aidsweesjes

Gemeente Retie steunt Sahaya.eu, een Retiese ontwikkelingsorganisatie



'Sahaya' betekent 'hulp' en dat en dat is wat Sahaya.eu, het jongere Europese zusje van Sahaya International, tracht te bieden. Dit in de eerste plaats aan aidsweesjes in India. Daarnaast wil Sahaya de arme bevolking zelfredzaam maken en hen voorlichting geven rond HIV.

De gemeente Retie steunt het jongste project van Sahaya.eu – dat in totaal 4 600,00 EUR kost - met een bedrag van 2 000,00 EUR. Met 'Pidpa – HidroPlus – Water Zonder Grenzen' bouwt de organisatie een **drinkwaterput** voor haar school, opleidingscentrum en gastenverblijf in Andimadam, India. Op 10 maart werd de cheque overhandigd in het waterDOEcentrum Hidrodoe in Herentals.

Sahaya.eu is een Retiese ontwikkelingsorganisatie die actief is in de plattelandsgebieden van Tamil Nadu in Zuid-India. **An Van Rompay, toxicologisch onderzoeker, staat aan het hoofd van deze Europese organisatie. "Al ben ik zelf niet de oprichter van Sahaya, dat is mijn broer Koen, die in Amerika woont",** begint An haar verhaal.

"Hij studeerde diergeneeskunde en kreeg na zijn studies een beurs om naar Amerika te gaan en is er blijven plakken. Hij ging aan de slag als hiv-onderzoeker aan de Universiteit van Californië en is nu **één van de vooraanstaande wetenschappers** in dat vakgebied.

In 1997 woonde Koen een aidsconferentie bij in Chennai in India. Toevallig kwam hij daar Durai Selvam tegen, een Indiër die toen al het project READ (Rural Education and Action Development) leidde in Andimadam. Omdat mijn broer iets wilde doen voor READ en de mensen kocht hij een heleboel handgemaakte wenskaarten van Selvam en verkocht ze aan zijn Amerikaanse vrienden en zijn familie in België, zo zamelde hij snel 1000 dollar bijeen voor READ. Het jaar nadien bezocht Koen samen met Selvam de plaatselijke dorpen.

Dat bezoek maakte indruk op hem. **Hij zag er vele weeskinderen die hun ouders verloren aan aids of andere oorzaken, sommigen waren zelf besmet met hiv. Je moet weten dat aids daar zagezegd niet bestond in die tijd omwille van taboes om erover te spreken.** Koens gedachte was een project te starten dat de kinderen daar financieel ondersteunt zodat ze door andere familieleden kunnen worden opgevangen in hun eigen dorpen. **Mensen verdienen daar gemiddeld een euro per dag. Door extra financiële steun wordt het draaglijk en moeten die kinderen niet naar een weeshuis waar de situaties vaak schrijnend zijn. Zo ontstond dus Sahaya International.** In 2009 startte ik hier Sahaya.eu op, de zusterorganisatie die Sahaya vanuit Europa steunt."

"We deden samen een enquête onder de Indiase bevolking

om hun kennis over hiv te testen. Daaruit bleek dat heel veel mensen er verkeerde informatie kregen", zegt An. **"Sommigen dachten dat het virus al besmettelijk was door bijvoorbeeld handen te schudden.** Als je de mensen niet attent maakt van de ware feiten, geloven ze valse geruchten en onwaarheden. **Velen kunnen niet lezen** dus met informatieve affiches bereikte men niet iedereen. **Daarom organiseert men nu toneeltjes.** Aan de hand van een rollenspel leggen ze dan het topic uit zodat iedereen het begrijpt."

Aids is een groot probleem in Azië. Zonder het HIV positief netwerk zijn mensen met deze ziekte veelal reddeloos. **De bus naar het ziekenhuis kost vijf euro, dat alleen al is niet haalbaar voor hen, laat staan de ziekenhuis- en behandelingskosten.** Dikwijls stappen ze naar lokale kwakzalvers die hen veel geld laten betalen voor zagezegde geneesmiddelen die helemaal niet helpen. Daar wil Sahaya verandering in brengen.

Naast het werken rond de aidsproblematiek richt Sahaya ook scholen op, zelfhulpgroepen en beroepsopleidingen. "We verkopen paaseieren of organiseren een quiz, doen sponsor-tochten, kerstmarkten en dergelijke. Alles wat binnenkomt gaat rechtstreeks naar India, want **Sahaya is 100% vrijwilligerswerk.**" Een bijkomende problematiek is de hoge kindersterfte als gevolg van een slechte hygiëne. "De meeste mensen hebben geen toilet en doen hun behoefte gewoon ergens buiten. Dankzij Sahaya werden al zestig toiletten gebouwd. Niet veel maar toch een goed begin."

"We weten dat we met Sahaya echt een verschil maken voor die mensen. Kinderen staan centraal binnen ons programma omdat wij vinden dat alles start met degelijk onderwijs. **Voor 26,00 EUR per maand kunnen mensen peetouder worden van een kind uit de dorpen waar we actief zijn. Met dat geld krijgt het de kans om naar school te gaan en krijgt het voldoende te eten.** Momenteel hebben we al voor 240 kinderen een peetouder gevonden, waarvan 60 uit België. Sommige van die kinderen zijn intussen hogere studies aangegaan. Zo hebben we een aantal studenten ingenieur, verpleegkunde, en nu ook de eerste student die geneeskunde studeert."

"Peetouders krijgen ook geregeld brieven en tekeningen aan van 'hun' kinderen, je hebt dus echt een beetje een persoonlijk contact. De brieven komen bij mij aan en ik stuur ze door. Voor mensen die de Engelse taal niet machtig zijn vertaal ik de brieven."

"Me inzetten voor Sahaya.eu is een hobby geworden, ik doe het graag omdat ik er veel voldoening uit krijg. Bij mij begon het zoals bij Koen, door gewoon wat handgemaakte kaarten te verkopen. Maar ik weet dat we voor die mensen het verschil maken met onze projecten. Ons streefdoel is dat ze ooit zo goed voor zichzelf kunnen zorgen dat ze ons niet meer nodig hebben."

Bron: Sofie Verheyen - GVA

Wilt u meer te weten komen over Sahaya.eu? Bezoek dan de website, schrijf je in op onze nieuwsbrief of neem contact op met An Van Rompay. **Voor minder dan 1 euro per dag kan u een kind een kans geven.** U kan ook één van de andere projecten steunen in India of Afrika waaronder de bouw van scholen, HIV preventie en verzorging, rehabilitatie voor gehandicapten en inkomengenererende programma's voor vrouwen in zelfhulpgroepen.

Een kortfilm over Sahaya is momenteel in de laatste productiefase, Jeremy Irons heeft pro bono de vertelling uitgevoerd en Enya heeft bijgedragen met muziek.

Meer info: W www.sahaya.eu, E an@sahaya.eu